

Geef jij een duwtje aan onze Samana-vakanties?



**Gezocht:
rolstoelduwers
aan de Belgische
kust**

samana

samen met



Word jij ook een wandelmaatje?

Samana nodigt je uit om deel te nemen aan onze vakanties aan de Belgische kust, speciaal georganiseerd voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. We zijn op zoek naar jouw helpende handen om de vakantiegeangers in een rolstoel te vergezellen en te duwen tijdens een wandeling.

Word voor een (halve) dag het wandelmaatje van iemand die dankzij jou nog meer kan genieten!

Wat kan je verwachten van ons?

- Duw iemand in een rolstoel en maak nieuwe vrienden
- Maak samen een mooie wandeling aan de Belgische kust
- Kilometervergoeding (tot 50 km)
- Tips en tricks voor het rijden met een rolstoel

Wat verwachten we van jou?

- Een goede fysieke conditie
- Je bent zorgzaam, vriendelijk, rustig en behulpzaam
- Een engagement van een halve of volledige dag

Heb je interesse? Neem contact met ons op.

Wat is Samana?

Samana is een vereniging voor en door mensen met een chronische ziekte of een zorgnood en mantelzorgers.

Jaarlijks organiseert Samana tal van vakanties voor deze mensen. Deze vakanties bieden hen én hun mantelzorgers de kans om met de nodige ondersteuning tot rust te komen. De draaiende motor achter dit alles? Onze vrijwilligers!

Contact



02 246 64 64



vakanties@samana.be



www.samana.be/vakanties

JOUW EXTRA DUWTJE MAAKT VAKANTIEDROMEN WAAR!

samana

samen met

